

Gedicht 2.6.9

lichaam (fig.)

vroeger vroegen
grote mensen
wat ik worden wou
en toen
had ik zoveel
mooie plannen
over wat ik
zou gaan doen

vroeger kon ik alles worden
maar die tijd
is nu voorbij

want ze zien
-afschuwelijk-
een studiehoofd in mij

Nannie Kuiper

Uit: Een zeldzaam exemplaar